

“Vol vertrouwen en in dialoog bouwen aan onderwijs”

Zo noemt Crevits haar beleid. “Vol vertrouwen in monoloog het onderwijs afbreken”, zou tenminste eerlijk zijn. Hier enkele voorbeelden van hoe mevrouw Crevits “bouwt” aan het onderwijs:

- 5% van het budget voor **hoger onderwijs** wordt geschrapt en dit wordt doorgerekend aan de student door inschrijvingsgeld bijna te verdubbelen.
- Voor **secundair** onderwijs schrapt ze **4,5%** en voor **lager** onderwijs **2,3%**.
- Leerkrachten moeten langer lesgeven voor hetzelfde loon. Ook ontslagen zullen volgen.
- De pot voor scholen met veel leerlingen uit kansarme gezinnen wordt afgeschaft.

Dit staat in schrill contrast met **ongelijkheid in de wereld**:

- De 10 rijkste families in België evenveel bezitten als de twee miljoen armste Belgen.
- De rijke toplaag wereldwijd hun kapitaal sinds 2008 zag stijgen met 41%. Terwijl 64 miljoen mensen in de extreme armoede werden geduwd.
- Onze federale regering 6 miljard wil uitgeven aan 40 gevechtsvliegtuigen. 5 van die oorlogsmachines minder en aan onderwijs moet niet geraakt worden.

Mevrouw Crevits, van de crisis werden de rijken nog rijker. Dit financieel gat wordt opgevuld door steun aan de armen te verminderen en door instellingen in dienst van de bevolking te beroven. Gedicteerd door de bolognaverklaring maakt u van hoger onderwijs commerce. Dit beleid is niet in dialoog met ons, maar met de rijken. Niet vol vertrouwen in onderwijs, maar in het kaptiaal. **U bouwt niet aan onderwijs, u breekt het af.**

Naar ons voert u een monoloog. U negeert protesten, petitie, peilingen, talloze signalen dat wij het anders willen. **Wij willen geen duur elitair onderwijs.** We hebben de middelen broodnodig en willen geen competitie

maar samenwerking. Via allerlei wegen wordt druk gezet op mensen hun persoonlijke levens, terwijl aan hallucinant grote vermogens en hun legale belastingsfraude fundamenteel niets verandert.

Daarom is het tijd dat wij eens een monoloog afsteken. **We willen de toekomst van onderwijs niet in uw handen laten**, omdat we denken zelf beslissingen te kunnen maken die beter zijn voor ons allen. We willen het onderwijs in onze handen: directies, leerkrachten, ouders, studenten, leerlingen hebben meer vertrouwen in onderwijs dan u.

Onze brave pogingen stuiten op dovemansoren. **Daarom moeten wij directer actievoeren**. We doen een oproep aan iedereen die ons onderwijs mee draagt. We moeten ons samen richten naar de beleidsmakers en daar waar zij komen en gaan de monoloog verstoren en inspraak opeisen. Na de **studentenopstand van 2012 in Quebec** is de regering door de knieën gezakt. Die strijd is niet gewonnen door braaf oppositie te leveren aan de zijlijn waar het getolereerd wordt, maar door hardnekkig in de weg te gaan staan. De tijd van toestemming vragen is voorbij, vandaag is het de hete herfst.

Wij willen betaalbaar hoger onderwijs voor iedereen, wij willen vrijheid en ruimte om ons ding te doen zonder te moeten stressen dat we in het rood gaan. Wij willen professoren die met passie voor hun vak gaan, zonder overdreven publicatiedruk. We willen geen economische machine, maar instellingen op mensenmaat.

Wij willen een echt democratisch onderwijs voor en door alle betrokkenen, zodat onze stem meer weegt dan die van politici en kapitalisten. Het is onze leefwereld, onze toekomst, dus wij zijn de baas. Geld en macht is er genoeg, het zit alleen in de verkeerde handen.

Getekend,

Een groep studenten en sympathisanten,

ondersteund door **Anarchistisch Kollektief Gent**.

