



Er was eens een oud, zeer oud regime.

Sinds de val van het oude Romeinse rijk bestond het al. Dat rijk zou het steeds als haar grote broer beschouwen, misschien omdat het dat ook was.

Het Oude Regime heerste als een echte koning, een keizer. En de onderdanen konden niet anders dan nederig buigen.

Tot er plots iemand bedacht dat die kon opstaan. En nog iemand. En nog zo vele anderen... Ze waren vastberaden, ze schudden aan de troon zo hard ze konden. Het oude regime beefde,... En beefde. En viel. Even leek het alsof het alle botten gebroken had. Maar dan probeerde het weer op te staan. Het wilde de gebroken troon zo snel mogelijk weer restaureren.

Maar hoe? Er reste maar één gok; en het probeerde; één experiment...

Duizend jaar lang en nog eens de helft leefde het Oude Regime. Maar hoeveel langer nog?

*Kapitalisme was een experiment. En het is mislukt.
Kapitalisme was gewoon een gok. En het verlies is duidelijk.*

En zo stierf dan toch de keizer van de wereld.

USA IS DOOR.